

Webteksten de Presbytère

Het Huis

Het verhaal achter de Presbytère

We schrijven 1878. In het idyllische Les Bulles, een gehucht van Chiny, bouwen de bewoners eigenhandig een pastorijswoning voor de dorpspriester Laurent. Vandaag vindt u daarvan nog altijd de authentieke sporen.

De ziel van de woning bleef overeind tijdens de restauratie. U stapt in een authentiek huis dat stukje bij beetje zijn charmes onthult. Pure nostalgie. Mét een vleugje luxe, want u beschikt over alle comfort. Wandelt u door de poort van de Presbytère? Dan glijden al uw zorgen als bij toverslag van u af.

Benedenverdieping

- Kom binnen via de hoge **inkomhal** – met afzonderlijk toilet.
- Tafel lekker lang in de **eetplaats**. Verzamel rond de knetterende open haard of in de aangrenzende **minibibliotheek**. Met een boek, kaart- of schaakspel. Of vul de kamer met warme **pianoklanken**.
- Even relaxen? Sla kamp op in de sfeervolle **zithoek** en droom weg bij de ondergaande zon. Vanuit uw luie Chesterfield-zetel kijkt u ook kabel-tv. Of geniet u van een streepje muziek via de heldere Bose-muziekinstallatie.
- De keuken is uitgerust met Smeg-kookfornuis en -oven, ruime koelkast, microgolfoven, vaatwasser, koffiezetapparaat, Nespresso-machine, broodrooster, blender, gourmetstel en voldoende potten en pannen.

Geen zin om boodschappen te doen? Dan vullen wij de koelkast op voorhand voor u. Basis ingrediënten zoals koffie, thee, kruiden en oliën zijn trouwens standaard aanwezig in de keuken.

- Ontbijt, lunch of dineer op het grote **terras**. Zomerkriebels? Hou een **barbecue!**

- Er is ook een **bergruimte** met diepvriezer, wasmachine en droogkast.

Eerste verdieping

- Op de eerste verdieping vindt u een **toilet en drie slaapkamers**, elk met eigen badkamer:
 - twee grote tweepersoonskamers met wastafel en douche
 - een tweepersoonskamer met wastafel en ligbad

Tweede verdieping

- Op de tweede verdieping vindt u een **badkamer en twee slaapkamers**:
 - zolderruimte met drie douches, een wastafel en een apart toilet
 - een tweepersoonskamer met wastafel
 - een ruime vierpersoonskamer met speel- en zithoek (tv, Wii en spelletjes)

Elke ruimte heeft gratis wifi en vloerverwarming op zonne-energie. In de slaapkamers vindt u bedlinnen, handdoeken, een haardroger en verzorgingsproducten. Voor uw kleinste spruit zijn er een babybedje, kinderstoel, babycommode en een babybadje.

Tuin

Vanuit de living tuurt u in uw tuin. De majestueuze kastanjeboom verstrooit het gouden zonlicht. Uw gezin dineert op het terras. Barbecue, met teugen gezonde lucht. De avond valt en u hoort het kampvuur al knetteren. De geur van brandhout sluipt in uw kleren. Net als uw mooie herinneringen.

Koken en eten

De pompeuze tuin ligt aan de achterkant van het huis. Uw decor voor zorgeloos nietsdoen en zalig kokerellen. U vindt er een buitenkeuken met barbecue en een aperitiefplekje. Perfect om 's avonds nog wat te keuvelen over uw dag. Tip: pluk verse kruiden uit de kruidentuin voor een heerlijk avondmaal!

Dromen en spelen

Kuier tussen de fruitbomen, droom weg onder de overdekte pergola, of duik in de hangmat. Op de achtergrond kirren uw kinderen van plezier: ze ontdekken het avonturengedeelte van de tuin! Kampen en zandkastelen krijgen vorm. Ze klauteren op het klimrek en – *boing!* – landen op de trampoline. Of spelen verstoppertje tot de zon ondergaat. Zelf waagt u zich op de petanquebaan en het voetbalveldje. Plezier voor jong en oud!

Het paviljoen

Naast het huis schittert het paviljoen. Een klare ontspanningsruimte/vergaderzaal waar u baadt in comfort en rust. Ideaal voor bedrijfsuitjes, yogaworkshops, fietsstages. En feestjes!

In de ontspannings- of vergaderruimte vindt u een bar en een keukentje. Sportief ontspannen? Daag uw gezelschap uit voor een potje **biljart, dart of tafelvoetbal**. Iets minder sportief ontspannen? Ontdek dan het wellnessgedeelte met **sauna, douche en lounge terras**. Daar geniet u van de ondergaande zon aan de ene kant en een prachtig uitzicht op de Presbytère aan de andere kant.

Brengt u uw fiets mee? Berg hem dan veilig op in de **garage**. En maak hem brandschoon aan de afspuitstand.

Bedrijven

- Op **twee uur rijden van Brussel** en op 20 kilometer van de autostrade vindt u Les Bulles. Weiden en bossen omringen u. Stress en drukte? Die zijn al lang uit het zicht verdwenen.
- De Presbytère biedt ruimte **voor vier tot twaalf personen**.

- Het paviljoen met zijn lichte, **comfortabele vergaderruimte** is perfect voor bijeenkomsten en workshops.
- Onze codewoorden zijn gastvrijheid, huiselijkheid en vrijheid. Wees welkom in een authentieke, gezellige woning waar creativiteit welig tiert.
- In het kader van burn-outpreventie werken we samen met XXX.
- U kiest uit een waaier van mogelijkheden op culinair en sportief vlak. Een programma op uw maat uitwerken? Mail snel naar XXX.

Wie zijn wij?

Het verwezenlijken van een droom lijkt eerst onmogelijk, vervolgens onwaarschijnlijk, maar uiteindelijk onvermijdelijk.

- C. Reeve

Wij zijn **Dennis en Tanja**. Twee dertigers die samen met onze vierkoppige kroost in Humbeek bij Grimbergen wonen. Ondernemen zit in ons bloed: we staan ieder aan het roer van ons eigen Argenta-kantoor. En toen we enkele jaren geleden de roep van het onbekende hoorden, gingen we er zonder twijfelen op af. Gewapend met bodemloze creativiteit en de gebetenheid om het u zo aangenaam mogelijk te maken.

Magische Gaumestreek

De lokroep bleek uit de Gaume te komen. Een plek die voor veel mensen onweerstaanbaar blijft. Is het de rust? Zijn het de prachtige landschappen, de strenge winters? Of is het de cultuur? De bierbrouwkunst? De joie de vivre? Hoe dan ook: we bezweken onherroepelijk voor de idyllische Gaumestreek. Na precies één week botsten we op de Presbytère. Een prachtige, authentieke woning met een gigantische tuin. Niet veel later startten we de restauratiewerken.

Thuiskomen op reis

We willen onze passie voor de Gaumestreek met u delen in een ongedwongen sfeer. Daarom zetten we alles op alles om een comfortabele woning te creëren waar gezelligheid troef is. Ons doel? Dat u na uw verblijf glimlacht van oor tot oor. En het jaar nadien weer bij ons op de stoep staat.

Arrangementen

Boodschappenservice

Hebt u het liefst een blanco to-dolijstje op reis? Laat uw boodschappen dan leveren aan huis. Reserveer een ontbijtmandje of geniet van *home cooking* (zie verder). Bedlinnen en handdoeken zijn ook verkrijgbaar.

Home cooking

Tover de Presbytère om tot een restaurant! Laat uw lunch of diner klaarmaken aan huis. Voor 30 euro per persoon geniet u van een aperitief met hapje, hoofgerecht, dessert en koffie of thee. Ook een halve fles wijn en water zijn in de prijs inbegrepen. Kinderen jonger dan 16 betalen maar 18 euro. Kinderen jonger dan 10 betalen 12 euro.

Soms is het mogelijk om een kookworkshop aan huis te volgen, rond een bepaald thema (gezonde voeding, allergievrij, paleo, ...). Ook wijn- of whiskyproeverijen behoren tot de mogelijkheden.

Wellness

Maak uw ontspannende reis compleet met een massage of wellnessarrangement.

Culturele uitstapjes

Niet te missen! Boek een uitstapje naar de Abdij van Orval. Daal af in de vallei en tuimel in een lang vergeten wereld van monniken, medicinale planten en smederijen. Boekt u via ons? Dan krijgt u X procent korting op uw tickets. Wij regelen alles tot in de puntjes,

zodat u zorgeloos geniet tijdens uw uitje. Voor 10 euro per persoon voorzien we zelfs een heerlijk lunchpakket.

Wandel- en fietstochten

Houdt u van fietsen? Professioneel, als amateur of met het gezin? Dan komt u hier – in het milde klimaat – gegarandeerd aan uw trekken. Graai gerust een wandel- of fietskaart mee. De uitgestippelde routes slingeren u door de ongerepte natuur en door pittoreske dorpjes met rijk cultuurhistorisch erfgoed. Een verademing voor natuur- én cultuurliefhebbers. Van september tot juni bieden we een arrangement met ontbijt, avondeten en een lunchpakket voor onderweg.

Webteksten Spanje

La Casa

De baai van Playa Flamenca omarmt uw authentieke Spaanse villa. Op het terrein van 1000 vierkante meter bent u de koning te rijk. U tuurt naar het witte strand terwijl de gezonde lucht uw longen vult. Rust. De ruisende zee spoelt uw zorgen weg.

In de villa met gestucte, aardekleurige muren voelt u zich meteen thuis. U ontdekt stukje bij beetje haar charmes:

- Duik in een van de **vier slaapkamers** voor een deugddoende siësta. Lakens zijn op aanvraag beschikbaar.
- Het huis telt **drie badkamers**. Handdoeken zijn op aanvraag beschikbaar.
- De open **keuken** is voorzien van alle comfort: een koelkast met diepvriesvak, een oven, microgolfoven, blender, mixer, koffiezet en waterkoker. Daarnaast vindt u de heldere **eetkamer**.
- Kom tot rust met uw gezin in de typisch Spaanse **woonkamer**.

Dankzij de **zonnepanelen, airco en rolluiken** houdt u het binnen heerlijk koel. Kreeg de warmte u toch te pakken? Dan komt de **extra doucheruimte** in de losstaande **garage** goed van pas.

Tuin

De Spaanse zon staat hoog. Pets! Uw kinderen plonsen schaterlachend in het zwembad. U zoekt even de schaduw op onder het overdekte terras. De blauwe baai bruist in de

verte.

Aan de voorzijde van de villa grenst een halfoverdekt terras. Daar hebt u een prachtig uitzicht op de baai. Er schitteren een ruim zwembad en een handige buitendouche. Glijt u de woning uit via de achterkant? Dan strandt u op een prachtig terras met cactussen. Het ideale decor om een Spaanse zomeravond af te sluiten.

Omgeving

Vamos a la playa. Pittige Spaanse klanken waaien over de Playa Flamenca. Het geürbaniseerde zandstrand is een pareltje van de Costa Blanca (Alicante).

Na 100 meter wandelen, voelt u het warme zand al onder uw voeten. Een eindeloze strandwandeling? Dobberen op de golven? Of gewoon bruinen op het strand? 'Moeten' staat hier niet in het woordenboek. Winkelen wel: op 5 kilometer van uw villa wacht een groot shoppingcenter. Er zijn ook een supermarkt, bakker en bushalte op wandelafstand.

Wie zijn wij?

Het verwezenlijken van een droom lijkt eerst onmogelijk, vervolgens onwaarschijnlijk, maar uiteindelijk onvermijdelijk.

- C. Reeve

Wij zijn **Dennis en Tanja**. Twee dertigers die samen met onze vierkoppige kroost in Humbeek bij Grimbergen wonen. Ondernemen zit in ons bloed: we staan ieder aan het roer van ons eigen Argenta-kantoor. En toen we enkele jaren geleden de roep van het onbekende hoorden, gingen we er zonder twijfelen op af. Gewapend met bodemloze creativiteit en de gebetenheid om het u zo aangenaam mogelijk te maken.

Echte Spaanse vakantie

Zon, zee, strand. Playa Flamenco is het perfecte plaatje. Ons doel? Levensgenieters ontvangen in een woning die net zo volmaakt is. De prachtige Spaanse villa met authentieke uitstaling veroverde ons hart.

Thuiskomen op reis

We willen onze passie voor Spanje met u delen in een ongedwongen sfeer. Daarom zetten we alles op alles om een comfortabele woning te creëren waar gezelligheid troef

is. Ons doel? Dat u na uw verblijf glimlacht van oor tot oor. En het jaar nadien weer bij ons op de stoep staat.

Tarieven

- Verblijf

Hoogseizoen: 250 euro per nacht (min. 6 nachten)

Tussenseizoen: 200 euro per nacht (min. 3 nachten)

Laagseizoen: 150 euro per nacht (min. 3 nachten)

- Annulering

Annulering tot 30 dagen voor check-in: 50 procent terugbetaling

Annulering tot 60 dagen voor check-in: 100 procent terugbetaling

- Borg

300 euro

Die wordt veertien dagen na uw reis automatisch teruggestort als er geen schade is.

- Schoonmaak

120 euro

- Bad- en bedlinnen (op aanvraag)

10 euro/persoon

U betaalt alles in één keer tijdens de boeking.