

Kamperen in heilige huisjes

Doe eens aan **'champing'**!

Gezellig aperitieven boven het doopvont. Urenlang kletsen naast de biechtstoel. Zacht indommelen voor het altaar. 'Champing' of 'camping in a church' wint almaar aan populariteit. En terecht, want wie op gewijde grond blijft slapen, vindt er ... zaligheid.

TEKST MARLIES D'HAENE | FOTO'S: JOSEPH CASEY PHOTOGRAPHY



De St Thomaskerk in Friarmere. Het is eens wat anders dan de traditionele camping!



Er wordt aan alles gedacht om jouw verblijf compleet te maken.

ENGELAND EN ORKNEY ZETTEN DE TREND

Helemaal nieuw is 'champing' niet. We maakten er in 2015 al kort gewag van in Kampeertoerist. Toen waren er in Engeland drie kerken waar je onder dek kon kruipen. Vandaag zwaaien al twaalf godshuizen hun deuren voor je open, o.a. op de magnifieke Orkney-eilanden. Elke kerk heeft zijn eigen wonderlijke geschiedenis die vaak eeuwen teruggaat. Je tekent dus in voor een unieke ervaring.

PITTORESK EN PASTORAAL

De organisatie Churches Conservation Trust stelt de originele kampeerlocaties voor jou open. Zij richten de kerk knus in met comfortabele veldbedden, gemakkelijke stoelen, sfeervolle verlichting, ... En wachten

je 's morgens op met een verrukkelijk ontbijt. Hou jij van wat actie tijdens je verblijf? Ook dan zit je goed. Samen met hun partners bieden ze bijvoorbeeld wandelingen en kano-tochten in de omgeving aan. Vaak lijken de 'champing'-locaties weggeplukt uit een middeleeuws schilderij. Het zuiden van Engeland is bezaaid met meesterlijk mooie kerken en kapelletjes. Zonde om deze idyllische oorden zomaar verloren te laten gaan. Door jouw verblijf help jij de 'oudjes' in ere herstellen: jouw bijdrage gaat naar hun onderhoud. Ze zijn bovendien de perfecte uitvalsbasis om de streek errond te verkennen.

BASISCOMFORT VERZEKERD

'Champing' is een rustieke reiservaring. Hoewel je binnen slaapt, voel je je in de idyllische kerkjes nauw verbonden met de natuur.

Elektriciteit is niet altijd voorhanden, maar de Churches Conservation Trust rust de kerk uit met kaarsen en lichtjes – op batterijen voor jouw veiligheid. Zo zie je ook bij het vallen van de duisternis nog waar je stapt. Enkele kerken – Swaffham Prior en Longsleddale – beschikken over een toilet. Op de andere locaties is een ChampLav voorzien: een ecologisch toilet op zonne-energie. Even hygiënisch en comfortabel als een traditioneel toilet. Een warme douche vind je niet in de kerken, maar je kan wel rekenen op stromend water om je te wassen en vers drinkwater.

'BREAKFAST INCLUDED'

Zelf naar de bakker hossen? Niet wanneer je gaat 'champen'! De organisatie zorgt voor een lekker ochtendmaal. Wat je precies krijgt,



Een knus slaaphoekje in de hoogte.



De kerken zijn ideale uitvalsbasisen om per fiets de groene omgeving te verkennen.



Ook kinderen hebben de tijd van hun leven tijdens het 'champen'.

varieert van locatie tot locatie. Een uitgebreide ontbijtmand in de kerk of een 'full English breakfast' in een nabijgelegen hotel: alles kan. Ook zelf eten meebrengen mag, maar koken in de kerk niet. Bestek, thee, koffie en melk staan voor je klaar. En een kurkentrekker, niet te vergeten. Binnenkort bestel je zelfs een fles wijn bij je boeking!

HELEMAAL VAN JOU

Wakker worden met melodieuw getsjirp. Boven een bakje troost naar weidse landschappen turen. En 's avonds behaaglijk tegen elkaar aankruipen, met een glaasje wijn en hapjes. Intieme sfeer en rust zijn verzekerd, want jij hebt de kerk helemaal voor jezelf (of voor jouw groep). Vergis je niet: ook kinderen vinden 'champing' geweldig. Voor het eerst mogen ze hardop praten en lopen in de kerk! Laat ze op ontdekkingsstocht gaan in het gebouw en het groen eromheen. De organisatie vraagt alleen dat ze hun duivels niet volledig ontbinden: de kerken blijven gewijde plaatsen. Ook honden zijn welkom trouwens.

VERRAS VRIENDEN MET EEN ORIGINEEL FEEST

Op zoek naar een fantastische feestformule? Wat dacht je van een sfeervolle avond in een van de kerken mét overnachting! De 'champing'-website vermeldt zelfs een koppel dat zijn jubileum vierde in de kerk waar ze zesendertig jaar eerder waren getrouwd. Als dát niet romantisch is?

EEN UNIEKE ERVARING

Ben jij helemaal gewonnen voor het kampeerkerkidee? Boek dan snel jouw spot in de kerkagenda. Van 31 maart tot en met 30 september ben je er welkom. Volwassenen betalen voor een nachtje op gewijde grond tussen 39 en 49 Britse pond, voor singles is er een toeslag van 20 pond. Kinderen t.e.m. 15 jaar hebben de nacht van hun leven voor 19 pond. Een ontbijtje kost je 10 pond. Iets duurder dan een standaardcamping, maar je krijgt er een buitengewone ervaring voor in de plaats. Bovendien help je zo deze historische gebouwen onderhouden. Het enige wat je zelf hoeft mee te brengen, is je slaapzak. De Churches Conservation Trust zorgt voor de rest. ■



'Champing' is ook: een groot bed met kaarslicht voor romantische zielen.



De St Katherinekerk in Chiselhampton: een pastoraal pareltje in het groen.

INFO

INTERESSANTE WEBSITE

Voor gedetailleerde informatie over elke kampeerkerk en om jouw favoriet te boeken, verwijzen we je graag door naar www.champing.co.uk.

DE KAMPEERKERKEN



1. **St Peter**, Skaili, Sandwick, Mainland KW16 3LS, Orkney
2. **St Mary**, Longsleddale, Kendal LA8 9BD, Cumbria
3. **St Thomas** Heights Lane, Friarmere, Delph, Oldham OL3 5TU, Lancs
4. **St Stephen Old Church** Robin Hood's Bay, Fylingdales, Whitby YO22 4PN, Yorkshire
5. **St Andrew**, Wroxeter SY5 6PH, Shropshire
6. **All Saints**, Warwickshire, Billesley B49 6NF, Alcester
7. **St Katherine**, Oxfordshire, Chiselhampton OX44 7XF, Oxford
8. **All Saints**, The Hill, Langport TA10 9QF, Somerset
9. **All Saints**, Main Street, Aldwinckle, Kettering NN14 3EL, Northamptonshire
10. **St Cyriac and St Julitta** High Street, Swaffham Prior CB5 0LD, Cambridge
11. **St Michael the Archangel**, Booton, Norwich NR10 4NZ, Norfolk
12. **St Mary the Virgin** The Drove, Fordwich, Canterbury CT2 0DE, Kent