



©Beeldpunt fotografie Valerie Clarysse



De juiste sfeer creëren

TV KIJKEN

Kijk je tv? Dan maak je het graag cosy. Met andere verlichting dan wanneer je een boek leest of gasten ontvangt. Eén druk op de knop stelt jouw 'tv-sfeer' in. Handig, toch?

BOEKJE LEZEN

Languit in de zetel een boek lezen. Onder de leeslamp, met de grote lichten gedimd. En een zacht muzikje op de achtergrond. Hoe je dat doet? Met één simpele toets. Veel plezier!

OPRUIMEN

Tijd om op te ruimen? In één beweging steek je alle lampen aan. Alles spic en span? Tijd voor een andere sfeer.

Heerlijk slapen en ontwaken

SLAAPWEL IEDEREEN

Je ogen vallen toe bij een boek in bed. Slaaptijd. Met één druk op de knop schakel je alle lichten uit, gaan de gordijnen dicht en zakt de verwarming een gradje. Droom zacht.

GOEIEMORGEN

Niets zo fijn als rustig wakker worden. Met gordijnen die vanzelf opengaan en lampen die zacht aangaan. In een ruimte waar de verwarming al aanstaat, een halfuurtje voor je wekker gaat. Heerlijk toch!

Zelig ontspannen in de badkamer

BADEN IN SFEER

Zin in een heerlijk bad? Zet alvast de verwarming iets hoger, dim de lichten en zet een ontspannend muzikje op.

KLAAR VOOR EEN NIEUWE DAG

Jij wilt er natuurlijk ook vandaag op je best uitzien. Breng je make-up aan in een klaarlichte ruimte. Eén druk op de knop volstaat!